

ESKİ YÜZLER-YENİ YÜZLER: LÜTFİ KAMU

LÜTFİ KAMU DA YOK ARTIK

Safa Çetin

Emniyet amirlerinden Mehmed eşi Sermed'in 1329 yılında Elazığ'da dünyaya getirdiği bu esmer çocuk, babasının memuriyeti dolayısıyla orta mektebi Ordu'da, liseyi de gece yarılarna kadar mum ışığında çalışarak Trabzon'da başarıyla tamamlamıştır. 301 numarayla yazıldığı Mülkiye Mektebini ise, kolejin sağladığı lisan üstünlüğüyle öne geçen Prf. merhum Fadıl Hakkı Sur ile rekabeti bırakmadan bitirmiştir.

Mezuniyeti müteakiben 29.8.1933'te Maliye Vekâleti Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdürlüğünde memuriyete başlamış, bir süre sonra da Teftiş Heyeti Tedkik Memurluğuna geçmiştir. Müfettiş refakatinde yürüttüğü bu görevi sırasında açılan müsabaka imtihanını kazanarak, 31.12.1934 tarihinde 107. kıdemle Maliye Müfettiş Muavini tayin edilmiştir.

2. sınıf Müfettişlikten Hazine Saymanlık Müdürlüğü'ne 1.7.1946'da intikal eden Mümtaileyh, kısa müddet çalıştıktan sonra Ekim 1947'de Maliye Tetkik Heyeti'ne aza yapılmıştır.

Bir buçuk yıllık idari hizmetten sonra 17.1.1948'de 1. sınıf Müfettişliğe dönen Üstâdımız, Ocak 1950 ayında Başmüfettişliğe yükseltilmiştir. Meslek eğitimi amacıyla yurt dışına gönderilmesinden önce huzuruna çıkarıldığı Maliye Vekili merhum Fuad Ağıralı'ya, neşriyatımız üzerin-

de yaptığı tetkikatta bütün mevzuların araştırılmasını belirterek Devletimizin kıt kaynaklarının korunmasını önerince; konuların da zaman içinde gelişmelerinin genişlemesi açısından gitmelerinde yararlı olması, hâlâ ibretle anlatılmaktadır. Muhalefet - 15.9.1950 arasında Brüksel'de kalarak vatana kâim - 1958'de Müşavir Müfettişliğe tereffu eden Muhtar Akabinde emekliliğini istemiş ve müracaatı 5.9.1958 tarihinde memuriyetten ayrılmıştır.

Müfettişler odasına gitmeyerek yanan Defterdarlıkta mevcut kilitli bir masayı mesai merkezi ittihaz etmesi kındaki şaytalara mukabil, 1962 Ağustos'unda emekliye ne müteallik bir tahkikat dolayısıyla iki Muavini ile çalışırken içeri girdiğinde, kendimizi tanıttığımızı söyleyerek beni hayrete düşürmüştü. Bu refaketine girdiğimiz İ.Sadı Tınaztepe'nin görememesi de arabasıyla tatilden bilistifade Antalya'daki refakatine Lütfi üstâd görseydi niçin teftiş mahallini terk etmesi, zihinlerde bıraktığı kanaati yansıtması bakımından...

1965 Ekim'inde yeterlik sınavının kestigi süre dolmuş gönderildiğimiz Malatya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'nden Vezne Cevaplı Layihasını görünce, bir kere emekliye güven ve iddianın tehlike ve izafiyetini idrak etmemek üzere müzakerelerine kadar inilerek bütün kuyuda kalmayı haykıran en küçük imlâ hatasız Rapor taaşirini ma yeniden tanzim etmişti.

Ziya Müezzinoğlu'nun ilk Bakanlığında, fahri Müfettişlere hatıra plaketi takdim etmek amacıyla Bakanlıkta törene gelmemesi dolayısıyla berat ve nişanın kestirilmesi üzerine, görmek isteyen Selim Tarlan'ı da yanına alarak 1.Mahalledeki H-5 sayılı binanın 4. katındaki Muhasebe Müdürlüğü'nden içerden kimliğimizi sorduktan sonra umumî memurluğumuzun memnuniyetini rica etti. Az sonra, takım elbise, kravat ve şerh ile beraber yaya indi. Kıdemine uygun renkteki kutu içindeki plaketiyle birlikte sunarak Bakanlığımızın şükranını ifade etmesiyle şekkürünü beyanla Heyetin o günkü durumunu haber eden sonra iznini alarak yanından ayrıldı.

12 Eylül 1980 müdahalesini izleyen dönemde, İktisadi ve Mali İşler Başkanınca atanacak üyeler için adaylık çağrısı yapıldı. Belerinden ülkeyi yararlandırmak umuduyla b...

da sonuç alamamıştır. Lâkin, bu teşebbüsü Heyetle temas kurmasına vesile oluşturmuştur. Aynı yıllarda Alman Hastanesinde geçirdiği ameliyatta bazı ihtiyaçlarının dışardan temini için odamda tanıştığı Mustafa Açıkalın'ı çağırmıştır. Hastaneden çıktıktan sonra seyrek sayılabilecek ve hiçbir ikram kabul etmediği ziyaretlerinde, memleketimizin bazı yönlerden gelişmesine mukabil en büyük ihtiyacın kontrol olduğunu, bu sağlanmadığı takdirde tarife koymak zorunda kalınacağını; eskiden meslekdaşlar arasında daha fazla samimiyet bulunduğunu; benim de bekârlığımı öğrenince, herşeyi bırakıp bir ay içinde barklanmanın gereğini "sayın bay" hitabıyla bildirmesi, unutamayacağım hâti-rat olarak gönlümün derinliklerinde kalacaktır. Sonraki gelişmelerinde belki de hayatının ulaştırdığı samimiyet ve ısrarla medeni durumumu sorarak asla geciktirmememi tavsiyedeki saffeti evlenmemi çabuklaştırmıştır, diyebilirim.

Geçen sene, mevzuat kitap ve tanımlerini bana vereceğini bildirerek kütular içinde göndermiş; ayrımında da bizzat bulunmuştur. Defterdarlık kütüphanesinde olmayanların aynıyat tesellüm makbuzunu alarak evine götürüp kapıcısına vermişim. Fazlaları Heyet kütüphanesine koyarak şükranlarımızı sunmuşum. Son aylarda kalan Fransızca lugat ve kamuslarını getirerek bir ara düşündüğü evlat edinim veya talebelere yardım yapacak vakıf şartıyla vasiyet niyetlerinin muhatap bulunmaması üzerine mâmelikini Darüşşafaka'ya bağışlamıştır. Bir geldiğinde de, sahurda dinlediği radyo programlarını beğendiğini söyleyerek dininin doğru esaslar koyduğuna işaret etmiştir.

Mart 1988 ortasında meslek içi eğitim için Bursa'ya gittiğimizde, Defterdarlığa telefon ederek Alman Hastanesine yatmış ve orada yaptırdığı tahliller üzerine yarı fiyatına sattığı evinin bedelinden karşılamak üzere Amerikan Hastanesinde ameliyat geçirmiştir. İstanbul'a döndüğümüzde, durumu öğrenip ziyaret günlerini sordururken vefat haberiyle sarsıntıya uğradık. Söylenenlere göre kendini ameliyat eden iki profesörle öbür hekimlere, artık ümidi kalmadığını ve biraz da kadere rıza gerektiğini beyanla onları ağlatmıştır. Nihayet 4.4.1988 günü de bu dünyaya gözlerini kapamıştır.

Aldığımız habere istinaden 5.4.1988 öğlen Şişli Camii'ne gittiğimizde bayrağa sarılı bir gazeteci ile biri Merhuma ait olmak üzere tüm nefislerin ölümü tadarak Allah'a dönecekleri ayetini taşıyan yeşil örtülü üç tabutla karşılaşmışım. Namazını eda'dan sonra sekiz meslekdaş ve üç Darüşşafaka mensubuyla birlikte naaş Feriköy mezarlığına götürülmüş, masum bir çocuk gibi toprağa uzanmıştır. Bekârlıktaki sebat ve inadına karşın, tedfine Darüşşafaka'dan görevli bir hanımın iştiraki de, beşeri iradeye ilâhi kudretin nihai hüküm ve galebesinin düşün-

dürücü tezahürünü vurgulamıştır. Aynı andan len meylli gelmiş cemaatin da yardımıyla tavanın bitimiyle birlikte imamın, valide isminde zat teşkil eden Havva oğlu Lütfi telkini boşlamıştır.

İlhan Ersen benden bu yazıyı istediğinde aradığı dürüstlüğü belirterek Teftiş Kurulu Başkanlığına hediye etmek istediği tiyatro biletini dahi teslim reddettiğini; genç arkadaşlarımda evinin satılmasını göstermek isteyen komisyoncuyla farkı yüklenmesini beyan ettiğini birbirlerini teyiden anlatmışlar. Fazıl Ağanoğlu, mesaisinin müddetle mukayyem Bülent Çaycık da Adliye Sarayında yürüttükleri kendisine bile güvenmemesi gerektiğini söylediklerinden 140 cild defteri zihnen toplatılmaması için tekrarını istemesini, Muavinlere nöbet uygulamasının saat 23'e kadar çalıştıktan sonra masa, defterle yetinmeyip mühür mumuyla temhiri müteakibinden getirtilen bir polise sabaha kadar teslim edilmesi dolayısıyla mühürün okunamaması üzere getirtilen mumla temhirin ikmalini bildiren Abdullah Köserisoğlu da tahsil hayatındaki gibi, Lise nebatat hocasının yerden alınan malıyla çeşitli ürünlere dönüşümündeki esrarengizliği "katakulliyat" deyimini, bazan tüm hayatını yaşadığını; Selâhaddin Özmen ise, Bursa'daki bekârlığına insanın kendine dahi güvenmemesi gerektirdiğini söylemiştir. Nihayet, Defterdarlık Levazım Şefliği'ne yakın yıllarda bir vesileyle kendisine, Defterdarlığa zor da gelse resmîyetin zaruretini, derunî zahürü olarak aktarmış idi. Senelerdir, arada bekârlık vayetler duyulan Lütfi Kamu bu defa, gönül gereğiyle hazırlanıp milletle arasındaki hukuku gereği gibi zevata ihtiyacın gittikçe arttığı bir zamanda gerçekten ve resmen hayata veda etmiştir.

Ey vazifedeki aşırı ciddiyetin kefareti, bekârlığını de oluşturan ömür boyu yalnızlıkla fazlî fazilet timsali, Allah'ın rahmetiyle ruhun şad