

## KISA ÖMRE SİĞDIRILAN BÜYÜK GÖREVLERİN ADAMI

Nail Çelenoğlu

Kurumlar vardır; şehit ve gazi anaları gibi, alçakgönüllü ve sessizdir. Ocak ayı içinde 107. kuruluş yılını kutladığımız Maliye Teftiş Kurulu bunlardan biridir. Yüzyılı aşkın süre içinde ancak beşyüze ulaşabilen üyeleri arasından sayıları azımsanamayacak Genel Müdür, Başkan, Müsteşar, Milletvekili, Bakan, Başbakan çıkmıştır. İnsanlar vardır; şair, yazar, eleştirmen olarak şaheserler yarattıkları veya kısa ömürlerine birçok büyük işleri ve görevleri sığdırıldıkları halde, mütevazı ve maddi olanaksızdırular. Maliye Teftiş Kurulu'ndan yetişenlerin ortak karakteri ve kaderi işte budur.

Zeyyad Baykara gipta ölçülerini aşan bir tarzda, kısa ömrüne her-biri süre ve başarı bakımından rekor sayılabilen görevleri sığdırın nadır Maliye Müfettişlerindendir. Maliye Müfettişliği (1949-1952) ile başlayan memuriyet hayatı. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Müşavirliği (1952-1955), Gelirler Genel Müdürlüğü (1955-1960; Cumhuriyet döneminde en uzun süre), Bonn Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği (1960-1964), Hazine ve MİIT Genel Sekreterliği (1964), Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (1964-1967), Bonn Büyükelçiliği Ticaret ve İktisadi İşbirliği Müşavirler Heyeti Başkanlığı (1964-1971), Başbakanlık Müsteşarlığı (1971-1972) ile sürdürmüştür. 22 Mayıs 1972 tarihinde Devlet Bakanlığına atanmış, bilâhare Kontenjan Senatörü seçilmiş, seçim sırasında Adalet Bakanlığına tayin edilmiş; son olarak Bülend Ulusu Hükümetinde Başbakan Yardımcılığı (1980-1983) yapmıştır.

Ömür boyu bir tanesine ulaşmak dahi büyük iftihar vesilesi sayılabilen görevleri, uzun süre ve başarı ile yapabilmeminin gizemi acaba nedir? Aramızdan vakitsiz ayrılması nedeniyle, bu soruyu ne yazık ki kendisinden öğrenmek mümkün olmadı. Ancak, objektif olarak söyleyebilecek birşey varsa, o da Sayın Baykara'nın genç yaşında olgunluğa erişmesi, özü ile sözünün doğru olmasıdır.

Kendisi ile, Maliye Teftiş Kurulu'nda bir yılı bile doldurmamış bir Maliye Müfettiş Muavini iken, Nisan 1951'de, beraber çalışmak bah-

tiyarlığına eriştim. O tarihte, memuriyetinin onuncu yılında, büyük bir olgunluğa erişmiş bulunuyordu. Bu olgunluk ve karakter salâbetî bütün ömrünce devam etti. Hazineler içinde dolaştığı halde, bir tek altın tozunun bulaşmaması için, oralardan paçalarını silkeleyerek çıkışma başarısına ve bahtiyarlığına eriştii. Ne mutlu! Ruhu şadolsun.